

Hart voor Moldavië Nieuws

Psalm 90:1 *Heer, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.*"

Hart voor Moldavië
Aandacht voor **elkaar**

Shelter

Alhoewel de het Shelterproject dicht is en Sam en Rodica met Samuel inmiddels in Nederland wonen, is hier toch nog een klein berichtje over dit project.

In de afgelopen jaren heeft de Shelter een thuis gegeven aan 25 meiden en één jongen. Inmiddels zijn deze meiden uitgevlogen, ze hebben werk, zijn getrouwd en de meeste zijn inmiddels ook moeder.

Ze zitten over de hele wereld van Australië tot Amerika.

Wat een geweldig resultaat en wat een voorrecht dat wij vanuit Nederland ons steentje mochten bijdragen om iets te betekenen voor deze meiden.

En nog is het niet helemaal over want er worden nog steeds twee meisjes ondersteunt die nog bezig zijn met hun master opleiding.

Ze kunnen niet meer terug vallen op de Shelter als thuis maar dat is inmiddels ook niet meer nodig. Alleen financiële steun hebben ze nog nodig en dat willen we ze geven om alles tot een goed eind te brengen.



Deze meiden worden nu nog ondersteund door Hart voor Moldavië.

**Het bestuur van Hart voor Moldavië
dankt u voor uw steun en inzet in het
afgelopen jaar
en wenst u voor het nieuwe jaar
veel liefde, gezondheid en Gods zegen toe!**



Het jaar 2018

Psalm 90: "Heer, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht."

Beste lezers,

Het begin van psalm 90, de oudejaarspsalm, is een troostvol vers. Het geeft de eeuwige trouw van onze God weer. En die eeuwige trouw hebben wij mensen zo hard nodig, in Moldavië en in Nederland. Het is goed om te weten dat we een Heer hebben, die naar ons omziet. Die erbij is bij alles wat er in een jaar gebeurt. We hebben in Moldavië gelukkig weer verschillende mensen kunnen helpen in het afgelopen jaar, mede dankzij uw steun in de vorm van gebed, van giften of van uw directe inzet. Wij danken God voor alle hulp die we telkens weer mogen ontvangen.

Het afgelopen jaar kende grote veranderingen: Corinne die we nu ook ondersteunen, Sam die naar Nederland is verhuisd. Sam is nu van hier uit ons contact met Bethania, want de projecten in Tintareni gaan gewoon door. Corinne heeft op de vrijwilligersdag een klinkend verhaal neergezet over haar werk in Moldavië. De aanwezigen waren zeer onder de indruk. Moldavië blijft helaas een land waar hulp nodig is.

Ook voor mij persoonlijk was het afgelopen jaar een bijzonder jaar. Ik mocht in oktober mijn moeder begraven. Dat is emotioneel, maar ik ben dankbaar met de wijze waarop het ging en dankbaar voor het geloof dat ze aan mij heeft doorgegeven. Het begin van psalm 90 spreekt me dan ook erg aan op dit moment.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

Erik Schinkelshoek

De Heer zal de mensen die mij helpen zegenen.



Ouderen

Veel mensen hopen op een strenge winter met sneeuw en misschien wel een Elfstedentocht.

In Moldavië heb je elk jaar een echte winter maar voor veel ouderen is dat een verschrikkelijke tijd, een tijd van afzien en ontberingen.

Niet genoeg brandhout zorgt er elk jaar weer voor dat er ouderen bevriezen in hun eigen huisje.

Zonder hulp moeten de ouderen zelf buiten water putten, zelf hun zeer kleine pensioen ophalen bij het postkantoor en dat over wegen die vaak onbegaanbaar zijn door de sneeuw.

Dan praten we nog niet over medicijnen die ze zelf moeten halen en dat er bij ziekte geen dokter thuis komt maar dat je zelf de dokter moet bezoeken.

En wat dacht je er van om elke dag weer een gevecht te moeten leveren om voor je eten te zorgen.

Dit is echt de realiteit in Moldavië en deze omstandigheden zorgen er voor dat veel ouderen het leven niet meer zien zitten en hopen dat de dood snel mag komen.

Gelukkig kunnen wij voor enkele ouderen in Moldavië iets betekenen, dat er eten komt en dat er de noodzakelijk dingen worden gehaald maar vooral dat ze weten dat er mensen om hen heen staan is erg belangrijk. Deze ouderen doen er toe, ze zijn belangrijk.

Help ons deze ouderen te blijven steunen, ze verdienen het.

Dank- en gebedspunten

- Dank aan alle mensen, kerken en organisaties die het werk van Hart voor Moldavië het afgelopen jaar financieel weer mogelijk hebben gemaakt.
- Dank voor alle mogelijkheden die we hebben om onze naaste, te helpen.
- Gebed voor de medewerkers van Hart voor Moldavië die in Moldavië werkzaam zijn.
- Gebed voor de voorbereidingen van de zomerkampen, zowel in Moldavië als in Nederland. Vanuit een aantal kerken in Nederland wordt meegeholpen met de zomerkampen.



**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**



Meander 64 1619 XT ANDIJK
✉ info@hartvoormoldavie.nl
www.hartvoormoldavie.nl
Bank **NL43RABO 0310 0423 21**
KvK **37104614**